

## **Witte nog BC Leende**

De beginperiode ( de eerste 10 jaar )

Steunpilaren:

N. Smit ( eerste voorzitter )

Sjef Geelen ( tweede voorzitter )

Godfried van der Linden ( eerst secretaris, daarna voorzitter )

Wim Wijnhoven ( wedstrijdleader )

Co en Bep Uijtewaal ( wedstrijdleader en de beste bridgers )

Fons en Mien Wijnen ( Fons heel actief lid, Mien penningmeester )

Tineke van den Bosch en Julie van Engelen ( beiden secretaris )

Uit de beginperiode is weinig bekend.

Nelleke van den Hurk is een paar maanden na de oprichting door Sjef Geelen gevraagd om lid te worden van de bridgevereniging. Van degenen die ik gesproken heb, is zij het eerst lid geworden van onze vereniging. Zij vertelt dat onze bridgeclub is gestart door een aantal gepensioneerde heren ( door Nelleke renteniers genoemd ) die van buiten in Leende zijn komen wonen. Namen die zij noemt zijn: Sjef Geelen, Co en Bep Uijtewaal, Fons en Mien Wijnen en de adellijke familie Vos de Waal uit Sterksel. De heer Vos de Waal is burgemeester van Den Bosch geweest.

Volgens Jeanne de Win is de overbuurman van Jeanne en Nico, genaamd ... Smit ( bijgenaamd smitje ) ook een van de leden van het eerste uur. De voornaam weten we niet. Deze opvatting wordt ook ondersteund door Martin van den Elzen. Tijdens een lustrumviering heeft hij een toespraak gehouden over de geschiedenis van onze club. Hij heeft daarvoor Bep Uijtewaal geraadpleegd. Volgens deze versie van de prehistorie van onze vereniging is de vereniging ook opgericht door N. Smit. Deze was de eerste voorzitter, wedstrijdleader en secretaris. Na enkele jaren is hij als voorzitter opgevolgd door Sjef Geelen.

De heer Smit komt uit het noorden van het land. Hij komt zich voorstellen aan Jeanne en Nico en ze spreken af om een keer samen te kaarten. Familie Smit komt bij Jeanne en Nico binnen en ze zijn stomverbaasd dat er een heleboel klein geld op tafel ligt. Zij gaan er van uit dat kaarten synoniem is met bridgen, maar voor Jeanne en Nico is indertijd kaarten niets anders dan rikken. Lijkt me lastig.

Het duurt nog tot 1980 tot Jeanne en Nico bekeerd zijn tot het bridgen.

Vanaf 1977 wordt er een wedstrijd gespeeld tegen Maarheeze. Deze wedstrijd wordt gespeeld om de Syb Stermansbeker. De naam van de winnaar wordt op de beker gegraveerd. De eerste 3 jaar wordt in het voorjaar en in het najaar tegen Maarheeze gebridget. Later wordt er maar een maal per jaar tegen Maarheeze gebridget. In 1997 wordt

voor de laatste keer om de Syb Siermans beker gespeeld tegen Maarheeze. Maarheeze wint, waardoor de Syb Siermans beker helaas in Maarheezers handen terecht is gekomen.

Nelleke vertelt dat iedereen in het begin een ander biedsysteem heeft, Weens en Precisie om een paar voorbeelden te noemen en dat wordt als lastig ervaren. Wedstrijdleider Wim Wijnhoven heeft toen het initiatief genomen om alle leden Acol te leren.

In de archieven staan geen clubkampioenen vermeld, maar volgens Jeanne de Win zijn Co en Bep Uijtewaal veruit de sterkste bridgers in de beginperiode. Zij zullen ongetwijfeld vaak clubkampioen zijn geworden.

Nelleke vindt het heel spijtig dat Co en Bep Uijtewaal op een gegeven moment uit onvrede zijn gestopt bij onze club. Volgens haar heeft Co heel veel voor de club gedaan. Eind jaren '90 heeft Bep Uijtewaal Nelleke gevraagd als bridgepartner. Nelleke vertelt dat ze nooit zo'n fijne bridgepartner heeft gehad. Ze zijn samen maar liefst 5 maal clubkampioen geworden.

Uit ongeveer de eerste notulen die bewaard zijn gebleven vinden we de volgende passage:

*De spelregels moeten een middel tot kaartplezier blijven en mogen geen doel op zichzelf worden. Enige voorzichtigheid is geboden om te voorkomen dat "het mes op tafel" komt, wat de sfeer kan verpesten. Niettemin zal de voorzitter het volgende onder de aandacht brengen:*

- 1. Veranderen van scoringskaartjes mag nooit, hoe ongelooflijk de uitslag ook lijkt.*
- 2. De dummy is en blijft de dummy die op geen enkele wijze het spel mag beïnvloeden.*
- 3. Een gedaan bod mag niet van commentaar worden voorzien.*
- 4. Verzaken kost 2 slagen extra.*
- 5. Wanneer de verkeerde speler voorspeelt, dan heeft de tegenpartij rechten t.a.v. hoe een en ander op te lossen.*

*Het bestuur beveelt bij onrechtmatigheden de mantel der liefde aan, maar bij serieuze problemen moet de wedstrijdleider worden geroepen en indien die geconcentreerd bezig is dan de voorzitter.*

De sfeer moet in deze periode heel goed geweest zijn, want bij het feest ter gelegenheid van het tweede lustrum zijn alle leden aanwezig. Ter ere van dit lustrum maakt Fons Wijnen het volgende lied ( op de melodie van La Marseillaise )

*Wij zijn de jongens en de meis...jes  
Van Leende's bridgeclub ..... zeer vermaard,  
Tien jaar lang zijn wij nu tezamen,  
Met de vrienden van Sterksel en Heez'*

*Speelden we in manege en cafés,  
Laat 't schal....len door de ramen:  
"De don....derdag is niemand thuis,  
Doch bij ..... ons Els in 't Brouwershuis,  
Spelen slem, of gaan soms zeven do...wn.  
Wij allen .... hand in hand,  
De bes....ten van het land;  
Dank aan .... Bestuur, .... Wij .... Met elkaar,  
Op naar ..... de 20 jaar!"*

Volgens buurvrouw Addie de Fluiters ( ook de echtgenote van Jacques de Fluiters ) is Fons Wijnen een echte francofiel. Hij is tweetalig opgevoed ( Frans + Nederlands ) dus het is niet zo gek dat hij La Marseillaise kiest als melodie.

Fons is in Leende een bekende persoonlijkheid. Hij is een gepensioneerde kolonel die verzot is op taal en die zich samen met buurman Jacques de Fluiters enorm kan ergeren aan slordig taalgebruik. Tijdens de rondvraag van iedere jaarvergadering vraagt hij het woord. Hij bedankt dan stevast uitgebreid en in fraaie bewoordingen het bestuur voor het geweldige werk dat ze dat jaar verricht hebben.

Zijn vrouw Mien is een flink aantal jaren secretaris geweest.

Als je naar de groepsfoto kijkt van de deelnemers aan het lustrumfeest, dan kun je bijna niet geloven dat dit een bridgeclub is. De gemiddelde leeftijd is veel lager dan de 70 jaar van 2018.

## De groepsfoto tijdens het tweede lustrum



Bovenste rij v.l.n.r.

Wim Verhoeven; Maarten van Doorn; Marij Verberne; Jo Verberne-Wevers; Ine de Cock; Frits Werrelman; Teuntje Appeldoorn; Jacques van Loon; Syb Sistermans; Rien Bakker; Brigit Risseeuw; Jacques de Fluiter; Willem Gerritsen; Gérard de Wit; Nico de Win

Tweede rij v.l.n.r.

Jan Henselmans; Dorien Henselmans; Gemma Verhoeven; Lou Verberne; Frieda Verhoeven; Nanny Gerritsen; Greet Scholten (?); Toos van Veen; Peter Ramp; Anne van Kempen; Tiny Niessen; Miep Martens; Cis de Rue; Nel Broos (?); Mariël van der Linden; Jeanne de Win; Wim Wasser.

Derde rij zittend v.l.n.r.

Ans Geelen; Ada Dekkers; Corrie van den Heuvel; Fieke Ramp; Bep Uijtewaal; Godfried van der Linden; Co Uijtewaal; Ans Bakker; Ans Dupont; Mien Wijen; Fons Wijnen; Toon Rooijmans

Onderste rij op de grond:

Nonny van Loon; Mieke van Manen; Ria van Asten; Tineke van den Bosch; Henk van Veen; Jolande Damsteeg; Jeanne Sistermans; Leny Werrelman; Harry Beliën; Harry Aarts

Liggend: Henk van Veen ( de fotograaf )



Een nog jonge Nico de Win wordt bediend bij het lustrumbuffet door de 2 zonen van Syb Sistermans. Op de tweede foto zien we Fons Wijnen.

## Periode van opbloei ( 1983 – 1993 )

Steunpilaren:

Syb Siermans ( eerst penningmeester en daarna voorzitter )

Jacques de Fluiter ( gediplomeerd wedstrijdler )

Jolande Damsteeg ( secretaris en organisator van bridgecursussen )

Jeanne de Win ( secretaris en daarna aan- en afmeldadres )

Dorien van Noort ( secretaris )

Hans van Maasakkers ( bridgedocent )

Begin jaren '80 krijgt onze bridgeclub zijn eerste gediplomeerde wedstrijdler, te weten Jacques de Fluiter. Jacques de Fluiter is docent wiskunde aan het Van Maerlantlyceum. In die tijd is er de Vut regeling, waardoor je al vroeg kunt stoppen met werken. Jacques stort zich volledig op het bridgen en is lid van wel 4 bridgeclubs. Zijn echtgenote Addie vertelt dat de opleiding tot wedstrijdler heel zwaar is en het heeft Jacques de nodige zweetdruppeltjes gekost. Als wiskundige houdt hij er van dat je een spel volgens de regels speelt. Uit de notulen uit die tijd kun je wel destilleren dat Jacques enorm zijn best heeft gedaan om er voor te zorgen dat onze club wat beter met de regels omgaat.

De gemoedelijke sfeer binnen onze bridgevereniging maakt het overigens niet gemakkelijk om wedstrijdler te zijn. Op de map waarin hij alles bijhoudt staat dan ook "wedstrijdlijder". Als je jezelf herinnert dat Jacques een enorme taalliefhebber is, dan begrijp je dat dit geen taalfout is.

Na enkele jaren hield Jacques het voor gezien als wedstrijdler, maar hij neemt wel de taak op zich om alle uitslagen in de computer te verwerken. Hij maakt een computerprogramma in Basic om uitslagen in te kunnen vullen. In het weekend gaat hij naar Peter en Fieke Ramp in Sterksel om de uitslagen door Fieke te laten controleren op merkwaardigheden. De week erop heeft hij voor alle leden een briefje met daarop de uitslag van de week ervoor. Volgens de overlevering is dit uitgeprint op proefwerkpapier van het Van Maerlantlyceum.

Het is opvallend dat de contributie in deze periode bijzonder laag is. Het is dan ook niet raar dat na het tweede lustrumfeest de kas leeg is. Enkele citaten uit de notulen:

*Penningmeester Syb Siermans deelt mee dat er na het lustrumfeest niets meer in de kas zit. Controle door de kascommissie is derhalve overbodig.*

*èn*

*De wedstrijdler wordt bedankt. Doorgaans bieden we hem daarvoor een fles cognac aan, maar de kas is leeg. Aangezien dit al de tweede jaarvergadering is in 1984 is de laatste fles vast nog niet leeg.*

Op een gegeven moment wordt de contributie zelfs verlaagd van 40 gulden per jaar naar 25 gulden per jaar ( een koopje ). Pas in de jaren '90 wordt de contributie stapsgewijs verhoogd.

Syb Siermans is eerst 3 jaar penningmeester geweest en daarna 9 jaar voorzitter. Hij is een markante persoonlijkheid. Op foto's trekt hij onmiddellijk je aandacht. In het dagelijks leven is hij filiaalmanager van Jagershorst. Als Jolande Damsteeg aan hem schrijft dat ze wil stoppen als secretaris dan antwoordt Syb dat hij papier tekort komt om te beschrijven hoe jammer hij dat vindt. Syb Siermans is ook degene die Jeanne de Win heeft overgehaald om toe te treden tot het bestuur. Hier heeft onze vereniging al meer dan 30 jaar plezier van! Het meest memorabel is zijn bulderende stem. Als het geroezemoes hem te veel wordt dan staat hij op en laat op niet mis te verstane wijze weten dat het te rumoerig is. Ik schat zo in dat het daarna minstens een kwartier muisstil is geweest.

Vanaf begin jaren '80 worden er ook bridgecursussen gestart. De cursussen worden gegeven door Hans van Maasakkers. Een van de eersten die de grondbeginselen van het bridgen van hem leert is Nico de Win in 1980. Overigens hebben Jeanne en Nico pas echt goed leren bridgen door iedere week thuis tegen Co en Bep Uijtewaal te spelen.

De secretarissen uit deze periode spelen een hele actieve rol in het werven van kandidaten voor de cursus. In de archieven vinden we hier veel voorbeelden van. Tineke van den Bosch, Jolande Damsteeg, Jeanne de Win en Dorien van Noort hebben er voor gezorgd dat heel wat mensen aan de cursus begonnen zijn.

Hans van Maasakkers maakt ze dan wel enthousiast voor het bridgen, want hij is een voortreffelijke docent. Uit eigen ervaring weten we dat Hans van Maasakkers ook een geweldige bridger is. De cursisten zullen ongetwijfeld een gedegen opleiding hebben gehad. De belangstelling voor de cursussen is jaloersmakend groot. In de notulen van 1986 kunnen we nalezen dat er maar liefst 38 belangstellenden zijn. Dit is meer dan het maximum aantal plaatsen dat beschikbaar is. Secretaris Jolande Damsteeg belt de "buitenleenders" af. Jeanne de Win vertelt dat zich soms hele straten aanmelden voor de cursus. Als voorbeeld noemt ze de Lindenlaan. In deze straat wonen veel nieuwe mensen, die zich nog moeten wortelen in Leende. Samen bridgen is een mooie manier. Inwoners uit de Lindenlaan die in deze periode begonnen zijn met bridgen zijn bijvoorbeeld: Hetty Greeve, Nelly van Asma, Wil Wolters, Miep Bruurmijn, Josien Fraser, Mia Mulder en Tiny de Laat.

Iedereen die ik spreek roemt de gezelligheid uit deze periode. De relatie met de eigenaresse van het Brouwershuis, Els Godschalkx, is voortreffelijk. Na het bridgen blijft een grote groep nog gezellig wat drinken:

Enkele reacties:

Tineke van de Rijt-van den Bosch: Els was recht voor zijn raap, maar dat maakte het alleen maar leuker. Na afloop van het bridgen kwamen ook de echtgenoten vaak nog een borreltje meedrinken.

Nelleke van den Hurk: Misschien komt het doordat we zelf nog jong en vol energie waren maar voor mij was dit echt de gezelligste periode van de club. We kwamen dikwijls pas om 2 uur thuis.

Ook met de opvolgers van Els Godschalkx was het aangenaam vertoeven in “het Brouwershuis”. Broer Chris Godschalkx en zijn vrouw Bep hebben ook jarenlang voor een fijne sfeer gezorgd.



De gouden periode ( 1993 – 2003 )

Steunpilaren:

Martin van den Elzen ( eerst penningmeester, daarna voorzitter )

Arie van Losenoord ( wedstrijdleader )

Ben Groenendijk ( wedstrijdleader )

Jeanne de Win ( aan- en afmeldadres )

Maarten van Doorn ( voorzitter )

Antje Perrée ( secretaris )

Cor Laan ( penningmeester, assisteert bij de wedstrijdleiding )

Op 13 mei 1993 wordt het vierde lustrum gevierd.

*Hoewel het aantal aanmeldingen voor de fietstocht tegenvalt, meent het feestcomité de enthousiastelingen niet teleur te mogen stellen.*

*We starten donderdag, 13 mei om 13.30 uur bij het Brouwershuis en zijn om 17.00 uur in Lind terug.*

*We fietsen ongeveer 25 km.*

*Voor een fiets kan gezorgd worden, dat moet je NU melden.*

*Bij windkracht 10 of ander ongerief blijven we thuis ( bridgen? ), maar het moet toch te organiseren zijn dat allochtonen zich bij Leendenaren opknappen/omkleden om 's-avonds fris/mooi op het feest te verschijnen.*

*We beloven een gezellige dag.*

*Josien Fraser, Jan Rubbens en Netty Kuypers*

Tijdens de viering van het vierde lustrum worden ook de oud leden Fons en Mien Wijnen uitgenodigd.

Mien sukkelde met haar gezondheid en daarom zijn ze geen lid meer. Zij hebben allebei heel veel betekend voor onze vereniging en daarom worden ze benoemd tot erelid van onze vereniging.



v.l.n.r. staand

Maarten van Doorn, ?, Joke Wilms, Syb Sistermans, Peter Wilms, Ada Dekkers, Wim Bax, Helen Rijnsburger, Martien van Kuijk (?), Dorien van Noort, ?, ?, Nelly van Asma, Elza Engelen, Jos Heier (?), Mia Mulder, Josien Fraser, Netty Kuipers (?), Hans Rijnsburger, Leny van Hemert, Fieke Ramp, ?, van Reth (?), ?, ?, Lies van den Berg, Mien Seijkens, ?, Cis van de Velden, Petra van de Palen (?), Ton van der Zande, Frida Verhoeven, Cor Laan, Rien Galema, Jan Rubbens (?), Mia Bloemers, Jan Henselmans, Bea Hendrix, Piet van de Wolfshaar, Miep Bruurmijn, Arie van Losenoord, , ? , Corrie Ravenstein, Jacques Thaens, Antje Perrée, Rokus Lissenburg, Lia van Lieshout, Wout Gabriels, Marijke Verberne.

v.l.n.r. zittend:

Dorien Henselmans, van Reth, Jolande Damsteeg, Fons Wijnen, Mien Wijnen, Tiny Fisher, Jeanne de Win, Nel Jongeneel, Lyda Plooy, Lisanne Henselmans, Maja Valkenburg, Harrie Beliën, Stef NieuwendijkStef, Sylvia de Jong, Peter Ramp, Mieke van Manen.

Op de foto is te zien dat het gelukkig mooi weer is en dat iedereen er op zijn paasbest uitziet. Het gaat uitstekend met onze vereniging.

Aan het begin van seizoen '95/'96 heeft onze vereniging 44 spelende paren in de competitie, 2 ereleden en 7 leden op de reservelijst.

Ook financieel gaat het goed.

Jaar	Banksaldo
'93/'94	4210
'94/'95	7583
'95/'96	8648

Het kan niet anders of onze penningmeester Martin van den Elzen heeft heel goed werk verricht ( ... en de contributie verhoogd ).

Martin van den Elzen is eerst 5 jaar penningmeester en daarna zo'n kleine 10 jaar voorzitter. Martin is werktuigbouwkundige en heeft een hoge functie bij Philips. Hij wordt de hele wereld over gestuurd om fabrieken voor Philips op te starten. Hij vertelt dat hij al in Karachi ( Pakistan ) heeft gebridget. Dit is een ideale manier voor Martin en zijn echtgenote Mieke om mensen in een nieuwe omgeving te leren kennen. In 1986 komen zij in Leende wonen. Martin vervult zijn bestuurstaken met hart en ziel. Ik heb de indruk dat Martin nog teleurgesteld kan zijn over dingen die niet helemaal volgens plan zijn verlopen, ook al is het al bijna 20 jaar geleden. Martin heeft er heel goed voor gezorgd dat onze club steeds over voldoende kader beschikt. Nadat Arie van Losenoord stopt als wedstrijdleider heeft hij eerst Hetty Greeve en Cor Laan gestimuleerd om het diploma voor clubleider A te behalen. Nadien hebben Ben Groenendijk, Silvia de Jong en Antje Perrée deze cursus met succes gevolgd. Iedereen weet dat onze vereniging jaren plezier heeft gehad van het vele goede werk dat Ben verricht heeft.

Vanaf 1996 is Antje Perrée 10 jaar lang secretaris. Antje is docente Frans en dus uitstekend geschikt voor het maken van notulen. Als je de notulen van de bestuursvergaderingen leest, dan merk je dat de sfeer binnen het bestuur uitstekend is. Antje vergeet nooit om de gastvrouw of gastheer te roemen voor de gastvrijheid, bijvoorbeeld:

*Om 20.10 uur kunnen we beginnen. We zijn dan al voorzien van een heerlijk kopje koffie met 'n voortreffelijk stuk eigen gebakken appeltaart.*

Net als bij Martin van den Elzen kunnen we gerust zeggen dat Antje zich met hart en ziel voor onze vereniging inzet. Zij is de motor achter de feesten van het vijfde en het zesde lustrum. Tijdens het vijfde lustrum behoort haar dochter Carolien tot het cabaret duo dat met groot succes optreedt. Tijdens het zesde lustrum treedt haar man Paul op als muzikant.

Vanaf 1996 is Cor Laan 12 jaar penningmeester. Het begint een beetje saai te worden, maar ook dit gaat uitstekend. Bijvoorbeeld:

*De kascontrolecommissie in 1999, Stef Nieuwendijk en Josien Fraser heeft alles in optima forma aangetroffen en aldus schriftelijk bevestigd.*

Een belangrijke aanschaf is een laptop met bijbehorende software ( Pairs ). Het kost 3100 gulden, maar dan heb je ook wat. Jacques de Fluiter kan niet geloven dat iemand ( bedoeld wordt Cor ) zo snel de uitslagen in de computer in kan vullen. Vanaf dit moment hebben we nog dezelfde avond de uitslag. Een paar jaar later propageert Cor ook het gebruik van de bridgemates, daar hebben we nu nog plezier van.

Vanaf 2000 neemt Ben Groenendijk plaats in het bestuur. Hij neemt de taak van wedstrijdleider over van Arie van Losenoord.

Ben zet meteen zijn stempel:

*Onder ons zijn notoire treuzelaars tijdens bieden en spelen, er wordt te veel nagepraat, traag gewisseld en onderweg nog eens uitgebreid geïnformeerd naar wel en wee ..... Om kort te gaan: na het 7 minutensignaal GEEN nieuw spel meer opnemen, doet men dit toch dan neemt men het risico dat dit laatste spel niet mag worden uitgespeeld en men een arbitrale score "oploopt".*

Ondanks enkele bezwaren, stemt een meerderheid er mee in om dit op te nemen in het huishoudelijk reglement.

Ook wordt er een materiaalcommissie in het leven geroepen. Hierin nemen Josien Fraser en Anneke Groenendijk plaats.

Het is ook de tijd dat er heftige discussies zijn over het al dan niet roken. In het begin van de jaren '90 staan de cafés nog blauw van de rook, maar landelijk breken de tijden aan van discussie over het roken. De protesten worden steeds heviger. Al in 1996 komt wedstrijdleider Arie van Losenoord met het volgende voorstel

*Het bestuur is van mening dat we het beste een rokersronde en NIET-rokersronde moeten handhaven, maar de roker moet aan tafel wel toestemming hiervoor vragen.*

*Als men geen respect kan opbrengen, voor de wens niet te roken, kan men door de WL voor die speelavond geschorst worden.*

.....

*Het verbod opleggen helemaal niet meer te roken, zal de club veel leden kosten.*

Voorzitter Martin van den Elzen maakt een soort "conducteurs" bord. De ene zijde is rood en de andere zijde groen. Rode zijde zichtbaar betekent: verboden te roken. Martin is niet alleen in theorie een werktuigbouwkundige, maar ook in de praktijk. De prachtige houten boards bij onze vereniging zijn ook door Martin van den Elzen gemaakt.

Er worden in deze periode twee prachtige initiatieven ontplooid. Op 28 mei 1994 vindt de eerste kroegendrive van Leende plaats.



Op de afbeeldingen zien we de voorpagina van de toernooiboekjes van de allereerste en van de twintigste kroegenbridgedrive. De prachtige ontwerpen zijn gemaakt door Piet van de Wolfshaar. Vooral in het begin, ontwerpen worden dan nog met de hand gemaakt, is dit een tijdrovende bezigheid.

In veel Brabantse gemeentes zijn heel veel cafés, Leende is daarop geen uitzondering integendeel. In het begin van de kroegenbridgedrive liggen de bridgegelegenheden dan ook op loopafstand van elkaar. We hebben echt een compacte kroegenbridgedrive. Om enkele zaken te noemen die nu niet meer bestaan: De Schammert, Olympia, De Leenderhoeve en Den Draver.

Het mooie van onze vereniging is dat er heel veel leden zijn, die meegewerkt hebben in de organisatie.

Jolande Damsteeg (1994 -1995); Mieke van den Elzen (1994-1997 );

Helen Rijsburger (1994-2003); Piet van de Wolfshaar (1994-2009, programmaboekje tot heden);

Nico de Win (1996-2003, advertenties 1994-heden); Silvia de Jong (1998-2001);

Antje Perrée (2002-2009); Joep Tutelaers (2004-2009);

Lies van den Berg (2004-2010); José Arnoldi (2010-heden);

Cor Laan (2010-heden); Theo Foliant (2010-2015);

Nolly Foliant (2013-heden); Jeanny Hulsen (2014-heden);

Wedstrijdleiders:

Henk Agterberg (Valkenswaard) (1994-1999)

Leo Timmermans (Geldrop) (2000-2016), Theo Foliant (2017)

Computer

Bert Outhuyse en Piet van den Oever (Valkenswaard) (1994-1998)

Cor Laan en Ben Groenendijk (1999-2017)

De kroegendrive is immens populair. Het maximaal aantal inschrijvingen is altijd binnen de kortste keren bereikt. De organisatoren zijn dagenlang bezig om voor een mooie prijzentafel te zorgen, vooral het maken van mooie planten is een specialiteit.



Op de bovenstaande foto ( links ) zien we het prachtige resultaat van de inspanningen. De planten staan klaar om naar de prijzentafel gebracht te worden.

Natuurlijk hebben we regelmatig winnaars van onze club. Als eerste weten Tineke van den Bosch en Ria van Asten in 1995 de kroegendrive te winnen ( foto rechts )

Andere winnaars van onze club in de periode van 1993 tot 2003 zijn in 1999 Anneke Groenendijk en Jeanette van Dorresteyn.

Het organiseren van de kroegendrive kost de nodige kruin, want het is een hele organisatie.



Organisatoren Nico de Win en Helen Rijnsburger hebben het wel gehad, maar zo te zien zijn ze heel tevreden na afloop van de kroegdrive in 2001.

Het tweede initiatief dat een groot succes wordt is de DrieDorpenDrive.

Op 1 januari 1997 worden Leende, Heeze en Sterksel samengevoegd tot een gemeente. Een mooie aanleiding om te starten met de DrieDorpenDrive ( DDD ). Deze drive wordt 1 maal per jaar gehouden en aan deze drive mogen bridgers deelnemen uit Leende, Heeze of Sterksel of bridgers die lid zijn van de bridgeverenigingen uit onze gemeente. Het idee is van Wim Bax, lid van onze vereniging en inwoner van Heeze. Hij noemt het een verbroederingsdrive. In de bestuursvergadering van april 1996 zegt het bestuur toe het idee actief te ondersteunen.

De eerste DDD wordt gehouden in de Kapellerput in Heeze. Naast voorzitter Martin van den Elzen houdt ook wethouder Cyntha Bax een toespraak.

De DDD is geen gewone bridgedrive. De organisatie verwent de deelnemers regelmatig met lekkere hapjes en de sfeer is buitengewoon goed.

Namens onze vereniging zitten Nico de Win en Jan Dommels in de organisatie.

Natuurlijk zijn er ook Leendse winnaars, ook al duurt dat een tijdje totdat een Leends paar wint. De eerste spelers van onze club die de DDD weten te winnen zijn Bep Uijtewaal en Nelleke van den Hurk in 2004.

In 1998 viert onze vereniging haar zilveren jubileum. In het jaarverslag vinden we de volgende passage:

*Zilveren bridgefeest: zaterdag 18 april 1998. Gevierd deels in ons clubhuis "het Brouwershuis en deels in restaurant "De Vier Linden".*

*De dag begon om 13.30 uur met een feestelijke drank. Toespraken, gezellig samenzijn, bridgen, feestgebak, staatsiefoto, eten drinken, scrabble-bridge en een optreden van een cabaret duo wisselden elkaar af. Het was een schitterend feest waaraan iedereen nog lang en met veel genoegen zal terugdenken. Waardering en dank voor het feestcomité : Josien Fraser, Ben Groendendijk, Silvia Keeris-de Jong, Netty Kuypers en Antje Perrée ( ook wel de bende van Ben genoemd ).*

Een van de leden van het cabaretduo is Carolien Perrée de dochter van Antje. Haar optreden is een groot succes.

Hieronder zien we de groepsfoto ( staatsiefoto )



Bovenste rij v.l.n.r.: Jacques Thaens, Joep Tutelaers, Peter Wilms, Syb Siermans, Rokus Lissenburg, Gerard van Rijn, Piet van de Wolfshaar, Cis van der Velden, Mieke van den Elzen, Jeanne Siermans (?)

Staan v.l.n.r.: Mien Seijkens, Nel Gijsbers, Wil Wolters, Hetty Greeve, Martien van Kuijk(?), Tiny de Laat, Harrie van Esch, Nico de Win, Jan Everaers (?), Wout Gabriëls, Jeanne de Win, Cor Laan, Rien Galema, Netty Kuipers, Karin de Groot (?), Joke Wilms, Corrie Ravenstein, José Vogels, Bertie van der Velden (?), Miep Bruurmijn, Josien Fraser, Nelly van Asma, Jolande Damsteeg, Sylvia de Jong, Antje Perrée, Lies van den Broek, Lia van Lieshout, Leny van Hemert, Wim Bax, Adry Cox, Ria van Asten, Ton van der Zande, Mia Bloemers (?), Frida Verhoeven, ? , Lies van den Berg, Mia Mulder, Jeanne Schonenburg, Jaap de Boer, Tineke van den Bosch, Marijke Verberne, Bea Hendriks, Martin van den Elzen, Lida Plooi (?), Maja Valkenburg, Stef Nieuwendijk, René Hurkens, Arie van Losenoord

Zittend v.l.n.r.: Fieke Ramp, Francette van Ravenstein, Nel Jongeneel, Dorien van Noort, Maarten van Doorn, Jacques de Fluiter, Ben Groenendijk.





Josien Fraser, Antje Perrée, Silvia de Jong, Ben Groenendijk en Netty Kuypers, het organisatiecomité van het feest ter ere van het zilveren jubileum.



Ria van Asten en Tineke van den Bosch worden tijdens het zilveren jubileum in de bloemetjes gezet omdat ze op dat moment het langste lid zijn van onze vereniging. Op de foto herkennen we ook Antje Perrée en Martin van den Elzen.

De huidige periode ( 2003 – nu )

Steunpilaren:

Ben Groenendijk ( wedstrijdleader )

Gerard van Rijn ( voorzitter )

Rik van der Want ( voorzitter )

Antje Perrée ( secretaris )

Nolly Foliant ( secretaris )

Cor Laan ( penningmeester en wedstrijdleader )

Jan Dommels ( penningmeester )

Jeanne de Win ( aan- en afmeldadres )

Nico de Win en Jacques van den Berg ( bridgedocenten )

Het zesde lustrum wordt gevierd op 23 april 2003. Bijzonder daaraan is dat Helen en Hans Rijnburger hiervan een videofilm hebben gemaakt. Als je de notulen uit deze periode leest, dan krijg je de indruk dat de sfeer binnen onze vereniging wat minder is, maar als je de film bekijkt zie je echt iedereen in opperbest humeur. Paul Perrée, de echtgenoot van Antje, brengt de stemming erin met zijn aanstekelijk accordeonspel. Er is ook een optreden van de Harten Heren. Iedereen zingt uit volle borst mee met "malle Babbe". In zijn toespraak memoreert voorzitter Martin van Elzen aan de twee prachtige initiatieven die onze vereniging ontplooit, De kroegenbridgedrive en de DrieDorpenDrive. Hij bedankt Cor Laan voor zijn doorzettingsvermogen om er voor te zorgen dat de bridgemates bij onze vereniging ingevoerd worden. Het buffet, verzorgd door cateraar van Grunsven uit Heeze, ziet er bijzonder smakelijk uit.





Op de eerste foto zien we Jeanne de Win, Hans en Helen Rijnsburger.

Op de tweede foto Hans Rijnsburger, Jolande Damsteeg, Piet van de Wolfshaar, Jeanne de Win en Helen Rijnsburger.

In 2003 vindt er een grote verandering plaats.

Na meer dan 20 jaar, met veel genoegen, bridgen in 't Brouwershuis komt hieraan een eind omdat 't Brouwershuis een andere bestemming krijgt.

*De Schakel wordt gevestigd in 't Brouwershuis.*

*Mensen met een geestelijke of psychosociale beperking wonen samen met mensen zonder beperking. Er wordt gestreefd om zo gelijkwaardig mogelijk te leven vanuit een christelijke levensbeschouwing.*

Bij zo'n ingrijpende overgang verwacht je dat de notulen vol staan met discussies over een nieuwe locatie. Dat is niet zo, er is niets te vinden over de zoektocht naar een nieuwe locatie. Het bestuur is blijkbaar verrast door de mededeling dat 't Brouwershuis niet meer kan dienen als onze bridgelocatie, maar reageert adequaat door te kiezen voor Leenderhof. Leenderhof is het bejaardenhuis van Leende en het beschikt over een prachtige zaal. De akoestiek is veel beter dan in 't Brouwershuis. Je hoeft niet bang te zijn dat je het koud zult hebben, er wordt altijd goed gestookt.

Een nadeel is dat we de tafels in de zaal zelf moeten klaar zetten, voordat we kunnen gaan bridgen. Na het bridgen moeten we alle tafels ook weer terugzetten in de oude opstelling. We moeten de zaal in Leenderhof ook voor 11 uur verlaten.

*Het verblijf in het "Grand Café" wordt door iedereen als positief ervaren. Met Jeanne als vaste kracht achter de bar en met de ondersteuning van veel vrijwilligers voelt met zich prettig. Er is een rustige sfeer. Het werken met de consumptiekaart is praktisch. ( jaarverslag 2004-2005 ).*

Veel bridgeclubs hebben moeite om het hoofd boven water te houden. De jeugd is niet meer geïnteresseerd in bridgen en daardoor wordt de gemiddelde leeftijd van de bridgers steeds hoger. Onze vereniging ontkomt hier ook niet aan, het is een periode van vergrijzing.

Om onze vereniging nieuw leven in te blazen besluiten Nico de Win en Jacques van den Berg bridgeles te gaan geven. Het is vooral aan hun te danken dat onze vereniging nieuwe aanwas krijgt. Huidige leden die enthousiast gemaakt zijn voor het bridgen zijn bijvoorbeeld: Jan en Jeanne Brouwers, Annemiek van der Sande, Maria Raassens, Petra en Erik Dijkstra, Carolien de Lenne, Lia en Peter Liebrechts, Linda Hagenstein, Nan Zevenhek, Bert Links, Harry Coppelmans en Joke en Niels Foekema. Er wordt niet alleen les gegeven, maar er wordt ook vaak thuis gebridget. We hebben zelf mogen ervaren dat het thuisbridgen heel gezellig is. Er wordt gekaart tot in de kleine uurtjes en op deze avonden moet je even het "Lindse dieet" vergeten, want je wordt door en door verwend door perfecte gastvrouwen als Jeanne Brouwers.



Jacques van den Berg en Nico de Win , de clubkampioenen van seizoen 2006-2007.

De wedstrijdleader van 2000 tot 2017 is Ben Groenendijk. Ben Groenendijk heeft bij een van de reorganisaties bij Philips zijn baan verloren, maar hij barst nog van energie. Ben besteedt heel veel tijd aan onze bridgeclub. Geen moeite is hem te veel om het bridgen bij onze vereniging aantrekkelijker en goedkoper te maken.

*Vervanging slechte bridgemates: Ben is afgelopen week ( per trein ) naar Enschede afgereisd. Reparatie blijkt mogelijk zodat vervanging niet nodig is ( notulen 2010 )*

Met computers en ook met de bridgemates kun je voor onaangename verrassingen komen te staan. Geen probleem is te complex voor Ben. Als hij er zelf niet uitkomt, dan neemt hij contact op met de helpdesk van de NBB. Het maakt niet uit hoe, maar Ben lost het op. Regels zijn regels. In 2012 zijn Ella en ik lid geworden bij BC Leende. In Eindhoven zijn we dan al meerdere keren clubkampioen geworden bij een van de beste clubs van Eindhoven. We zijn dan ook verbaasd dat we in de C-groep moeten beginnen, maar ja zo staat dat in het huishoudelijk reglement. Vaak heb je het gevoel dat onze bridgeclub niet zonder Ben zal kunnen draaien. We zijn Ben heel wat dank verschuldigd.

Sinds 1987 is Jeanne de Win bestuurslid van onze vereniging, dat is dus méér dan 30 jaar. Eerst is Jeanne enkele jaren secretaris, maar dat is niet haar grootste liefde. Vanaf 1990 is Jeanne de Win het aan- en afmeldadres voor de bridge avonden. Dat is haar op het lijf geschreven, want Jeanne is vaak thuis. Nog veel belangrijker is dat ze iedereen kent en heel goed kan inschatten wie goed bij elkaar passen.

Bij het maken van dit verhaal heb ik veel hulp gehad van Jeanne de Win. Bij de groepsfoto's heeft ze zo goed mogelijk de namen toegevoegd en ik merk dat Jeanne andere leden mobiliseert om mij te helpen, dat waardeer ik zeer. Jeanne is het ideale prototype van de stille kracht die voor iedere vereniging zo belangrijk is. Jeanne heeft aangegeven dat ze na dit jaar stopt als bestuurslid. Dat is een enorm gemis, maar we hopen nog heel lang tegen haar te mogen bridgen.

Nolly Foliant is van 2005 tot 2015 secretaris. Nolly beperkt zich niet alleen tot droge notulen. Ze brengt ook Schwung in onze vereniging door met Sinterklaas het jaar te evalueren in een gedicht.

*Beste bridgevrienden,*

*Mijn verjaardag komt er weer aan en zit vol met allerlei activiteiten  
Op deze leeftijd hakt dat er in en als 't er op zit ben ik gauw pleiten  
Volgende week is jullie laatste competitieavond en komt de uitslag  
Ik ken m'n plaats en ben blij dat ik vanavond trakteren mag  
Want zoveel flessen wijn die dan de zaal door gaan  
Tijdens deze crisis kan ik daar niet tegen aan  
Hetgeen Piet me allemaal vertelde heeft me blij verrast  
Zoveel leden, dat dit allemaal in 't Grand Café past !!  
Waar andere clubs om nieuwe leden zitten te springen  
Kan Bridgeclub Leende 't voorlopig even uitzingen  
Dat is vooral in de C-lijn goed te zien  
Zoveel paren, laatst waren er wel zestien  
Ik zie dat Gerard zijn voorzittershamer heeft afgestaan  
Complimenten van Sint, hij heeft 't heel goed gedaan*

*Klaarzetten volgens 'n schema vind ik sterk  
Veel socialer en ... vele handen maken licht werk  
Vorig jaar startten Nico en Jacques bij Freek met bridgeles  
Ik zie hun cursisten hier op de club, de cursus was 'n groot succes  
En tegenwoordig wordt hier zelfs om de biedladder gestreden  
'n Mooi initiatief van Ella en Geert, twee nieuwe leden*

*Ze kwamen me zo bekend voor, die twee  
En ineens wist ik 't, ik ken ze van Sans Fumer  
Dan is er nog Ben die zo nu en dan technische uitleg geeft  
En tot zijn eigen verrassing dan de volle aandacht heeft  
Ik heb hier ook wel 'ns enkele bridgewetten verkondigd  
Maar constateer dat daartegen nog regelmatig wordt gezondigd  
Nogmaals: nooit kreunen, steunen, zuchten of moeilijk kijken  
Hoe verkeerd je partner ook biedt: Zet 'n pokerface op en laat niets blijken !!!  
Jullie hebben ook nog het 40-jarig jubileum in 't verschiet  
Ineke en Erie zijn er volop mee bezig dus mislukken kan dat niet  
Graag wil ik bij deze florerende club mijn waardering tonen  
En daarom ga ik vanavond weer 'n aantal paren belonen  
Alle paren die eindigen op plaats nummer 6 zowel in de A, B en C  
Nemen vanavond 'n chocoladeletter mee  
Maar je kunt er ook voor kiezen om voor de avondtop te gaan  
Ook dan zul je niet met lege handen naar huis gaan  
Dus aan de slag nu allemaal, bridge vooral met heel plezier  
En dan zien jullie me volgend jaar zeker weer hier.*

*Sint ( geholpen door dichtPiet Nolly Foliant )*



Op de foto zien we Jan Dommels, Theo en Nolly Foliand tijdens een bestuursuitje. Aan het eind van het seizoen verzint Nolly originele cadeaus voor de clubkampioenen, de winnaars van de Nico de Win beker, de winnaars van het slemklassement en de spelers die de hoogste score hebben behaald.

Samen met haar man Theo Foliand en hun zoon Ramon Foliand zijn ze ook actief bij de organisatie van de kroegendrive van Leende.

Het 7<sup>de</sup> lustrum wordt niet gevierd, maar het 8<sup>e</sup> lustrum vieren we in Jagershorst. Dit is het eerste lustrum dat we zelf hebben mee gemaakt.



Een troubadour verwelkomt ons bij binnenkomst. Op de foto zien we Miep Bruurmijn, het oudste lid en al in de negentig, samen met de troubadour. Tijdens een walking dinner, spelen we een bridgetoernooi. Iedere ronde worden we verrast met een lekker hapje.



Het ziet er lekker uit, maar voor Frans Hulsen is het aan de kleine kant.

Natuurlijk horen er bij een toernooi ook winnaars.



Zo te zien aan de stralende lach hebben Jolande Damsteeg en Piet van de Wolfshaar gewonnen.



Ook Toos Megens en Mien Seijkens hebben prijs.





De groepsfoto v.l.n.r.

v.l.n.r.

Rik van der Want, Gerhard Fink, Inez Lucassen, Agnes Scheijven, Gerard Rijnders, Truus Rijnders?, Piet van de Wolfshaar, Kuny Fink, Lies van den Broek, Gerard van Rijn, Marijke Verberne, Antje Perrée, Ben Groenendijk, Tineke van den Bosch, Nelleke van den Hurk, Anneke Groenendijk, Nico de Win, Ria van Asten, Jolande Damsteeg, Jo Megens, Theo Foliand, Ineke Meijer, Jean Paul van Gerwen, Bea Hendrikx, Jeanne de Win, Frans Hulsen, ?, Yvonne Bloemers, Jeanny Hulsen, Nelly van Asma, Nolly Foliand, Lies van den Berg, ?, Hans Rijnsburger, Nel Gijsbers, Mieke van den Elzen, Riet van Vessem, Marc Varekamp, Trees Raassens, Lia van Lieshout, Henny Wijnen, Marianne de Bever, Willemien Vergoossen, Jan Brouwers, Martha Wijnen, Erie Ponte, Geert Dirks, Rieky van Kuijk, ?, Josien Fraser, Ingrid Swier, Eric Dijkstra, Piet Henselmans, José Vogels, Tini de Laat, Frida Verhoeven, Jacques van den Berg, Sylvia de Jong, Helen Rijnsburger, Mia Mulder, ?, Hetty Greeve, Jo van Breugel, Miep Bruurmijn, Willem Bouwman?, Corrie Ravestein, Tiny van Breugel, Dirk van den Werf, Iet van den Werf, Mariëtte van der Want



Mariëtte van der Want, Ineke Meijer, Erie Ponte en Trees Mennen zorgen voor een vrolijke noot door op de wijs van YMCA een dansje uit te voeren.



De voortreffelijke organisatie is in handen van Erie Ponte en Ineke Meijer. Ze worden hartelijk bedankt door voorzitter Rik van der Want.

Zelf vermoed ik dat het zevende lustrum niet gevierd is omdat er te weinig geld beschikbaar is. De contributie bedraagt tot 2009 maar 25 Euro per jaar. Vanaf 2008 is Jan Dommels penningmeester van onze club. Hij heeft altijd gewerkt bij de Rabobank, dus hij heeft verstand van financiën. In 2009 wordt de contributie in een keer verhoogd van 25 Euro naar 60 Euro. Jan Dommels legt aan mij uit dat dit wel meevalt, want omgerekend is dat maar ongeveer 1 Euro meer per speelavond, maar het is wel een verhoging van de contributie met maar liefst 140%. Je verwacht dat zo'n verhoging leidt tot enorme protesten, maar daar is niets van te merken in de notulen van die tijd.

In mijn ogen kan dat maar een ding betekenen. Alle leden zijn zo overtuigd van de capaciteiten en goede bedoelingen van Jan Dommels dat ze weten dat een verhoging van de contributie nodig is als Jan dat voorstelt. Jan zorgt er ook voor dat al onze spullen goed verzekerd zijn en dat wij gunstige financiële afspraken kunnen maken met het management van Leenderhof.

Met andere woorden, we hebben aan Jan Dommels een gouden penningmeester.

Nog steeds worden ieder jaar met groot succes de Leendse kroegentocht en de DrieDorpenDrive ( DDD ) georganiseerd.

De Leendse winnaars van de DDD in de huidige periode zijn:

- 2004 Bep Uijtewaal en Nelleke van den Hurk
- 2008 Jolande Damsteeg en Piet van de Wolfshaar
- 2012 Tineke van den Bosch en Jacques van den Berg
- 2013 Jolande Damsteeg en Piet van de Wolfshaar
- 2014 Jolande Damsteeg en Piet van de Wolfshaar
- 2015 Ella van der Sanden en Geert Dirks
- 2018 Jolande Damsteeg en Piet van de Wolfshaar



Hier zien we Piet en Jolande bij de prijsuitreiking in 2018.



Mariëtte en Rik van der Want, samen met organisator Jan Dommels.



Ook Jeanny en Frans Hulsen hebben prijs.

Voor het eerst zijn we er in 2018 in geslaagd om de DDD in Leende te houden en wel in het clubgebouw van handboogvereniging Willem Tell. Zoals we aan de foto's kunnen zien is de sfeer uitstekend. Wat wil je ook als je zo gastvrij wordt ontvangen.

De kroegdrive Leende is ieder jaar binnen enkele weken volgeboekt. Net als bij de DDD zijn we heel blij dat we zo gastvrij worden ontvangen in het clubgebouw van handboogvereniging Willem Tell.



Theo Foliant en Jo Megens krijgen uitleg, er zijn gelukkig geen gewonden gevallen.



Prijs voor Jeanne en Jan Brouwers, op de achtergrond zien we Jeanny Hulsen van de organisatie.



Voorzitter Rik van der Want met Jeanny Hulsen, Nolly Foliant en Cor Laan van de voortreffelijke organisatie.

Natuurlijk hebben er ook Leendse paren onze kroegenbridgedrive gewonnen. In 2006 bijvoorbeeld Wil Wolters en Arie van Losenoord. Aan Arie heb ik een foto gevraagd van de huldiging. Hij vertelt dat hij die niet heeft. Op de dag van de kroegenbridgedrive in 2006 is Wil Wolters jarig. Ze vraagt aan Arie of hij haar de uitslag door wil geven, want Wil moet naar haar visite toe. Arie heeft nog nooit zo'n mooi cadeau gegeven.

Een overzicht van de Leendse winnaars vanaf 2003:

2005: Ada Dekkers en Mia Bloemers

2006: Wil Wolters en Arie van Losenoord

2007: Besty Wijnen en Tineke van den Bosch

2011: Jeanette van Dorresteyn en Anneke Groenendijk

2015: Ineke Meijer en Jan Francois ( Jan komt uit Valkenswaard )



De prijzentafel is altijd heel goed gevuld. Ella van der Sanden en haar zus Ria van Kleef winnen in 2015 de 3<sup>de</sup> prijs. In mei hoort er natuurlijk een aspergepakket bij.

In augustus 2016 zijn Ella van der Sanden en Geert Dirks gestart met Bridgeschool Leende. Ella van der Sanden en Geert Dirks hebben samen meer dan 50 jaar ervaring in het lesgeven op Fontys ICT. Voor Ella is lesgeven haar grote hobby. Van lesgeven krijgt ze energie. Geert wil ook graag uitleggen maar het kost hem energie. De belangstelling voor de bridgelessen is goed en de sfeer binnen de lessen is geweldig. Alle cursisten komen met plezier naar de les. Ella start met het geven van een uur theorieles, waarna de behandelde theorie wordt toegepast door een aantal voorgestoken spellen te spelen. We hopen dat onze bridgeclub zal profiteren van bridgeschool Leende en dat de cursussen nieuwe leden zullen opleveren.



Op de foto zien we ook de moeder van Ella, Sjaan van der Sanden ( rechtsonder). Sjaan is geboren in 1929 en ze is al 88, maar ze is nog heel fit voor haar leeftijd. Na iedere lesavond doet Sjaan de afwas en niet alleen dat, ze maakt ook na iedere lesavond de WC schoon. We kunnen dan ook met een gerust hart zeggen dat bridgeschool Leende, vergeleken met andere bridgescholen, een oase van hygiëne is.

Sinds 2012 is Rik van der Want voorzitter van onze vereniging. Niet iedereen zal weten dat Rik in 1968 als roeier heeft deelgenomen aan de Olympische Spelen in Mexico. Hij is dan ook een doorzetter.

Net als veel andere bridgeverenigingen heeft onze vereniging te maken met een steeds verder stijgende gemiddelde leeftijd van de leden. Rik heeft zich ten doel gesteld om onze vereniging aantrekkelijker te maken voor wat jongere mensen, zodat de continuïteit van onze vereniging niet in gevaar komt. Dankzij het doorzettingsvermogen van Rik van der Want zijn we op dit moment lid van de NBB, waardoor we kunnen beschikken over een moderne website en een moderne uitslagenservice. We hopen dat dit jonge mensen aanspreekt. Rik is actief betrokken bij alle activiteiten van de club en hij probeert problemen zo veel mogelijk in de kiem te smoren. Op dit moment is de sfeer binnen onze vereniging meer dan goed en dat is mede aan onze voorzitter te danken. Een laatste punt dat we moeten noemen is de actieve manier van het werven van nieuw kader binnen onze club. Ben Groenendijk is vorig jaar gestopt als wedstrijdler, maar de vrees dat dit tot onoverkomelijke problemen leidt is ongegrond. Cor Laan is een meer dan voortreffelijke opvolger. In 2014 is Nolly Foliant gestopt als secretaris. Opvolger José Arnoldi doet het geweldig.

Al met al kunnen we trots zijn op het huidige bestuur!!



## Bijlage 1, de clubkampioenen

Seizoen	
1983-1984	Mariël van der Linden – Nonny van Loon
1984-1985	Bep en Co Uijtewaal
1985-1986	Jolande Damsteeg – Tiny Niessen
1986-1987	Jolande Damsteeg – Tiny Niessen
1987-1988	Els en Kees van Meel
1988-1989	Jolande Damsteeg – Tiny Niessen
1989-1990	Helen en Hans Rijnsburger
1990-1991	Jolande Damsteeg – Tiny Niessen
1991-1992	Fokke Hendriks – Herman Rademakers
1992-1993	Jolande Damsteeg – Tiny Niessen (inmiddels Tiny Fischer)
1993-1994	Ada Dekkers – Jeanne de Win
1994- 1995	Wim Bax – Ton van de Zande
1995-1996	Hans Grootens – Jac Thaens
1996-1997	Jolande Damsteeg – Piet van de Wolfshaar
1997-1998	Wim Bax – Ton van de Zande
1998-1999	Nelleke van den Hurk – Bep Uijtewaal
1999-2000	Nelleke van den Hurk – Bep Uijtewaal
2000-2001	Mien Seijkens – Harrie Benthem
2001-2002	Nelleke van den Hurk – Bep Uijtewaal
2002-2003	Nelleke van den Hurk – Bep Uijtewaal
2003-2004	Nelleke van den Hurk – Bep Uijtewaal
2004-2005	Iet en Dirk van der Werf
2005-2006	Jolande Damsteeg – Piet van de Wolfshaar
2006-2007	Nico de Win – Jacques van den Berg
2007-2008	Jolande Damsteeg – Piet van de Wolfshaar
2008-2009	Jolande Damsteeg – Piet van de Wolfshaar
2009-2010	Ineke Meijer – Jeanette Dorrestijn
2010-2011	Ineke Meijer – Jeanette Dorrestijn
2011-2012	Jolande Damsteeg – Piet van de Wolfshaar
2012-2013	Ella van der Sanden – Geert Dirks
2013-2014	Ella van der Sanden – Geert Dirks
2014-2015	Ella van der Sanden – Geert Dirks
2015-2016	Ella van der Sanden – Geert Dirks
2016-2017	Ella van der Sanden – Geert Dirks

## Bijlage 2: winnaars van de Nico de Win beker

Seizoen	
1991-1992	Fokke Hendriks – Herman Rademakers
1992-1993	Frits Werrelman – Nico de Win; Jan Rubbens – Wout Gabriëls; Fokke Hendriks – Hein Rademaker
1993-1994	Jan Rubbens – Jac Thaens
1994- 1995	Toon Paro – Harrie Beliën
1995-1996	Joke en Peter Wilms
1996-1997	Ineke Mijer – Gerard van Engelen
1997-1998	Josien Fraser – Mia Mulder
1998-1999	Nelleke van den Hurk – Bep Uijtewaal
1999-2000	Miep Bruurmijn – Leny van Hemert
2000-2001	Nel Jongeneel – Fieke Ramp
2001-2002	Nelleke van den Hurk – Bep Uijtewaal
2002-2003	Nelleke van den Hurk – Bep Uijtewaal
2003-2004	Hetty Greeve – Tiny de Laat
2004-2005	Mia Bloemers – Ada Dekkers
2005-2006	Harrie Benthem – Rob Koppelman
2006-2007	Bertie van der Velden – David Perduijn
2007-2008	Rien Galema – Cor Laan
2008-2009	Jaques van den Berg – Joep Tutelaers; Tonnie en Jan Dommels
2009-2010	Ineke Meijer – Jeanette Dorresteyn
2010-2011	Piet Groot – Cor Laan
2011-2012	Toos Megens – Mien Seijkens
2012-2013	Ella van der Sanden – Geert Dirks
2013-2014	Ineke Meijer – Frans Looijmans
2014-2015	Ella van der Sanden – Geert Dirks
2015-2016	Jean Paul van Gerwen – Henny Wijnen
2016-2017	Joost van Delft – Karel van Spaendonck

### **Bijlage 3, bestuursleden**

#### Voorzitters

1973-1974: ... Smit  
1974-1979: Sjef Geelen  
1979-1984: Godfried van der Linden  
1984-1985: Rien Bakker  
1985-1994: Syb Sistermans  
1994-1997: Maarten van Doorn  
1997-2006: Martin van den Elzen  
2006-2012: Gerard van Rijn  
2012-nu: Rik van der Want

#### Secretarissen

?? – 1979: Godfried van der Linden  
1979-1981: Julie van Engelen  
1981-1984: Tineke van den Bosch  
1984-1987: Jolande Damsteeg  
1987-1990: Jeanne de Win  
1990-1996: Dorien van Noort  
1996-2005: Antje Perrée  
2005-2014: Nolly Foliant  
2014-nu: José Arnoldi

#### Penningmeesters

?? – 1982: Mien Wijnen  
1982-1985: Syb Sistermans  
1985-1990: Jan Rubbens  
1991-1996: Martin van den Elzen  
1996-2008: Cor Laan  
2008-nu: Jan Dommels